



3.7.1 Romantiek

Van een klein, uit z'n voegen barstend winkeltje bij de Groenordhallen verhuisde De Bruidshoek in 2005 naar een groot en stijlvol pand op de Vrijheidslaan. Hoewel eigenaars Marloes en Robert-Jan van Haagen erg gehecht waren aan het knusse pand, waarvan elk hoekje gebruikt werd, moest de winkel vanwege de nieuwe bestemmingsplannen voor dat gebied weg.

De Bruidshoek werd opgericht in 1986 door de moeder van Marloes. De bruidswinkel had toen nog alleen tweedehands japonnen. In 1995 nam Marloes de zaak over en ook Robert-Jan, voormalig docent natuurkunde, werkt tegenwoordig fulltime in de winkel. De Bruidshoek is dé plek voor bruiden uit Leiden en omgeving, zoals de tientallen bruiloftsfoto's bij de entree al doen vermoeden. Maar ook bruidegoms zijn welkom op de nieuwe herenafdeling van

De Bruidshoek. De inrichting van de winkel, waar ook vele accessoires te vinden zijn, is huiselijk. Moeders, schoonmoeders, vrienden en vriendinnen kunnen de trouwlustigen zo in alle rust en ruimte kritisch bewonderen. De meeste bruiden die bij De Bruidshoek binnenstappen voor een jurk zijn tussen de 26 en 32 jaar oud.



Wanneer een bruidsjaпон is uitgekozen, vaak maanden voor de trouwdatum, dan worden er meerdere pasrondes ingelast. De jurk moet perfect zitten, vindt Robert-Jan van Haagen. "Net niet helemaal is niet goed genoeg." Vlak voor de trouwdag wordt nogmaals gepast en krijgen de zenuwachtige bruidjes nog wat laatste tips van het enthousiaste team.

"Sommige bruiden zijn heel nerveus tegen die tijd. Wij proberen hier dan echt de rust te bewaren", vertelt Robert-Jan. "We geven ze aankleedtips, 'zitjes' en, als ze een lange sleep hebben, aanwijzingen hoe ze het beste kunnen lopen en draaien. Dat geeft zekerheid." Mensenkennis zorgt ervoor dat Robert-Jan en Marloes een goed oog hebben voor het soort japon dat bij iemand past. "Vaak weet een bruid het zelf nog niet, maar dan hebben wij de jurk al uitgekozen", lacht hij.